



Ik schilder inmiddels al 12 jaar aan de afdeling beeldende kunst van de academie in Tongeren.

De rode lijn in mijn huidige figuratieve werk is de psyche, vaak grote in olie geschilderde figuren met een emotionele soms sensuele lading.

Schilder vooral op doek, met levendig soms eigenzinnig kleurgebruik en expressieve toetsen, echter zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Probeer creaties echt te laten zijn, echte emoties, echte gevoelens.

Geef mijn carpe-diem levensvisie momenteel inhoud met kunst, vinologie en duurlopen.

Mailadres: eddyluijten@gmail.com